

Liturgie kerstdienst 2020

Jesaja 9:1

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.

Als alles duister is

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is.

Jesaja 9:5-6

*Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.*

Want een Kind is ons geboren

Want een Kind is ons geboren,
Een Zoon is ons gegeven
En de heerschappij rust op zijn schouders.

Wonderbare Raadsman,
Goddelijke Held,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.

Welkom en opening

For unto us a Child is born / Open the eyes

For unto us a Child is born,
A Son is given,
A Son is given.
For unto us a Child is born,
A Son is given,
A Son is given;
The Messiah,
Oh to see Him.
To see Him high and lifted up,
Shining in the light of Your glory.
Pour out Your power and love,
As we sing holy, holy, holy.

For unto us a Child is born,
A Son is given,
A Son is given.

For unto us a Child is born,
A Son is given,
A Son is given;
The Messiah,
Oh to see Him.
To see Him high and lifted up,
Shining in the light of Your glory.
Pour out Your power and love,
As we sing holy, holy, holy.

You are high and lifted up,
Shining in the light of Your glory.
Pour out Your power and love,
As we sing holy, holy, holy.

Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
Holy, holy, holy

For unto us a child is born
Holy, holy, holy
For unto us a child is born
Holy, holy, holy
For unto us a child is born
Holy, holy, holy
For unto us a child is born
Holy, holy, holy

Lukas 1:26-38

Aankondiging van de geboorte van Jezus

Nu daagt het in het Oosten

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Lukas 1:39-56

Maria bij Elizabet

De lofzang van Maria

Op U mijn Heiland

Op U mijn Heiland blijf ik hopen,
verlos mij van mijn bange pijn.
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.

O Gij, wiens aard' en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed.

Vervul o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid.

Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik Uwe troost ervaren,
doe intocht Heer in mijn gemoed.

O holy night

O holy night the stars are brightly shining,
It is the night of our dear Saviour's birth.
Long lay the world in sin and error pining,
Till He appeared and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices.
For yonder breaks
A new and glorious morn.

Fall on your knees!
O hear the angel voices!
O night divine,
O night when Christ was born.
O night divine,
O night when Christ was born.

Truly He taught us to love one another,
His law is love and His gospel is peace.
Chains He shall break,
For the slave is our brother.
And in His Name

All oppression shall cease.
Sweet hymns of joy,
In grateful chorus raise we.
Let all within us praise His holy Name.

Christ is the Lord.
O praise His Name forever.
His power and glory
Evermore proclaim.
His power and glory
Evermore proclaim.

Fall on your knees!
O hear the angel voices!
O night divine,
O night when Christ was born.
O night divine,
O night, o night divine.

Lukas 2:1-7

De geboorte van Jezus

Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lukas 2:8-14

De herders en de engelen

Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde.
Komt nu, o komt nu
naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der
eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden.
Komt, laten wij aanbidden.
Komt, laten wij aanbidden,
die Koning.

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde
naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons
met eerbied'ge schreden.
Komt, laten wij aanbidden.
Komt, laten wij aanbidden.
Komt, laten wij aanbidden,
die Koning.

O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe,
neem onze liefde
in genade aan.
U, die ons liefhebt,
U behoort ons harte.
Komt, laten wij aanbidden.
Komt, laten wij aanbidden.
Komt, laten wij aanbidden,
die Koning.

Lukas 2:15-21

De herders bij de kribbe

Midden in de winternacht

Midden in de winternacht,
ging de hemel open.
Die ons 't heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zie reeds staat de morgenster,
stralend in het duister.
Want de dag is niet meer ver,
bode van de luister.

Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Joy to the world

Joy to the world, the Lord is come!
Let earth receive her King!
Let every heart prepare Him room.
And heaven and nature sing,
And heaven and nature sing,
And heaven and heaven and nature sing!

Joy to the world the Savior reigns!
Let men their songs employ.
While fields and floods, rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat the sounding joy!

He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove.
The glories of His righteousness
And wonders of His love,
And wonders of His love,
And wonders, and wonders of His love!
And wonders, and wonders of His love!
And wonders, and wonders of His love!

Mattheüs 2-15

*De wijzen uit het Oosten
Naar Egypte*

Wij trekken in een lange stoet

Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

Sluiting**Muzikale toegift**

Angels we have heard – Jordan Smith (<https://www.youtube.com/watch?v=KP2WFqt1ivY>)

*Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.
God is met ons, God blijft bij ons...*

Namens allen die hebben meegewerkt aan deze dienst: gezegende kerstdagen!